



# Gåxsjö



# skolas bytidning

Årgång 4

Nr 1 vt 2002

Pris 12 kr

## OS - funderingar

Många är vi som tillbringat de senaste veckorna framför TV:n, för att heja fram och hoppas på våra svenska idrottsstjärnor.

Förväntningarna har varit enorma och segerarna uttagna i förskott.

För varje missat guld har media direkt, börjat prata om nästa möjlighet till den ädlaste av alla metaller.

Människor har kastats mellan hopp, förtvivlan, glädje, ilska och sorg hemma i stugorna. Ena dagen gjorde Tre kronor, "den bästa match ett landslag någonsin gjort". Nästa dag var laget till Salo, och spelarna hade svikit sitt land. TV spelade till och med sorgemusik till skandalbilderna.

Katastrof!

TV:s expertkommentator Ulf Samuelsson, hade den sundaste av alla åsikter, som genast tog ner TV-tittaren på jorden: "Den 11:e september, det var en katastrof".

Lagom till OS - avslutningen kommer också det besked som alla väntat på, men ingen vågat säga rent ut. Stora idrottsstjärnor har medvetet fuskar sig till en medalj.

De står dessutom där i TV-rutan och ljuger mig, aningslösa människa, rakt upp i ansiktet! Och de gör det om och om igen.

Hemma i soffan funderar jag på, varför jag överhuvudtaget ägnat detta spektakel en endaste minut. Jag känner mig lurad. Vad ska då inte de ärliga idrottsmännen känna?

Det är ett brott, inte bara mot tittare och aktiva, utan mot hela Olympiska spelens grundidé.

Något positivt kom det dock ut ur OS 2002.

Det gav inspiration, som resulterade i att Gåxsjö nu har en tjugisig curlingbana utanför skolan. När den töar bort, hoppas jag att alla tråkiga minnen av detta OS också töar bort, så vi kan glädja oss åt de svenska idrottsprestationerna som kom helt i skymundan.

Kanske någon också fått inspiration till vinteraktiviteter inför det stundande sportlovet.

Säg inte att idrott inte engagerar.

Lisa Lindholm Sandberg



Sverige efter OS

Deadline 15 april



## För själ och hjärta

### Lyssna

När jag ber dig lyssna på mig och du börjar er mig goda råd,  
har du inte gjort vad jag bett dig om.  
När jag ber dig lyssna på mig, och du börjar förklara varför jag inte ska känna som jag gör,  
trampar du på mina känslor.  
När jag ber dig lyssna på mig och du tycker att du måste göra något för att reda ut mina problem,  
sviker du mig.  
Hur underligt det än kan låta.

Kanske är det därför böner hjälper en del människor.  
För Gud är stum och ger inga goda råd, eller försöker "greja" saker och ting.  
Han lyssnar bara och låter mig klara mig själv.

Så lyssna bara på mig är du snäll och om du vill prata kan du väl bara vänta på din tur en liten stund,  
så lovar jag att lyssna på dig.

Anonymous

### Hör upp alla Gåxsjöbor

Nu har *Radio Strömsund* börjat sin verksamhet. Du kan lyssna på deras sändningar på kanal 107,5. De vill ha in allt möjligt material, tex händelser av nyhetskaraktär, evenemangstips, önskemål om musik, cd-skivor och band med lokal musik osv. Det går även bra att göra reklam för varor och tjänster eftersom det är en kommersiell verksamhet också.

Här är deras olika adresser.  
Box 190, 833 22 STRÖMSUND  
Tfn 0670-49450, fax 0670-49451,  
e-post [radio@stromsund.it](mailto:radio@stromsund.it)

Åke

### Lite om Gåxsjös hemsida

Gåxsjös hemsida har nu varit igång ungefär 1,5 år. Totalt har bortemot 5500 besök gjorts på sidan. Jag kan villigt erkänna att jag själv står för "flera" stycken. Varje uppdatering räknas som ett besök. Sen är det intressant att se efter hur räkneverket tickar fram så det blir väl att man tittar in någon gång då och då. Att sidan gjort lite nytta får man väl hoppas eftersom det kom personer från Värmland till "Stenbrottet". En länk till Gåxsjös hemsida fanns på "The Real Groups" turneplan.

Tanken är att första sidan ska fungera som en anslagstavla. Där kan du se vad som är på gång i Gåxsjö, både när det gäller musik, teater, bio och konserter m.m. men även andra saker som kan vara värt att titta på. En sida finns med kontaktpersoner för de olika föreningarna, och vem som är månadens vaktmästare på bygdegården.

Du som vill hyra eller hyra ut, men även sälja eller köpa bostad i Gåxsjö, kan ta kontakt med mig så går det alltid att ordna till något på sidan.

Vill du lyssna till Gåxsjö kyrkokörs inspelning av 100-årsjubileumskonserten som gavs i november förra året, är det inlagt 4 st 30 sekunders delar av CD-skivan. Som kuriosas har jag också lagt in ca 30 sekunder av kyrkklockorna under knappen det står kyrkan på.

Det kom ett mail till Gåxsjö från Canada... men mer om det i nästa tidning.

Har du synpunkter på sidan, så vill jag att du hör av dig på tel. 0644-40062, eller med "stretpost" [webmaster@gaxsjo.nu](mailto:webmaster@gaxsjo.nu). Ta för vana att dra "muspekaren" över både bilder och annat. I regel ligger det en länk under.

Men vänliga "cyberhälsningar"  
Roland





# NYTT FRÅN KAKUÅSEN



Vårvintern strålar emot oss, snön gnistrar, vi är utvilade och allt känns möjligt igen.

## Teater

Söndagen den 7:e april kommer länsteatern till bygdegården med ett nytt koncept, dom börjar med en barn och ungdomsföreställning som är ca en timme lång sedan blir det en lite längre paus för fika och eventuellt byte av publik, det är en mer vuxeninriktad föreställning efter paus, det kommer affischer och lappar i lådorna med mer information, alla är välkomna med förhoppning att det blir en givande kväll.

## Pimpeltävling

Årets pimpeltävling infaller på påskdagen den 31 mars då vi får hoppas att vårsolen ligger på och abborren står och väntar.

## Lasakurs

Lasa står för leta, arrangera, spåra och avsluta och det är något som våra älgjägare just nu skaffar sig kunskaper om. Vad jag har förstått så är det för att kunna spåra och hitta en skadskjuten älg på ett effektivare sätt.

## BIG info

Ansökan om företagsstöd till Norsåker är äntligen inlämnad, nu är det bara att hålla tummarna.

## Födelsedagar

I lördags var jag inbjuden till ett födelsedagskalas på bygdegården, det var Fanny som som fyllde fem år och hon hade bjudit alla sina kompisar så vi var ett 20 tal från kakis och grannbyarna. Det var diskomusik och stoj och stim, framförallt verkade alla ha jätteroligt, själv fick jag kaffe och och en god tårta och en pratstund med kökspersonalen, tack för kalaset Fanny.

I övrigt så är det födelsedagar den 3, 5 och 7:e mars och då fyller Adela, Björn och Irene år, vem som har vilket datum får ni lista ut själva men det är en av dem som fyller 40 den 7:e....

Sen framåt försommarn så lär Harriet närma sig en milstolpe i sitt liv men det lär väl komma mera signaler om detta.

## Kurts reflexioner

Lycklig den som inte sörjer vad hon saknar utan gläds åt vad hon har.

Det är hemskt att bli osams när man är kär, det är bättre att bli osams när man redan är osams.

Glada ögon ger din fiende bekymmer.

Vid tangentbordet  
n´ Bertil

## Yxskaftekälens sida

### Händer i Yxskaftekälen - byn med utsikter:

Det traditionella "FJÖS-SKJUTET" i Magnusbacken går av stapeln på långfredagen den 29 mars kl 11:00.

Ta med Dig familjen och någonting att åka på!

Hamburgare, kaffe och saft finns att köpa i backen.

Välkomna till en härlig familjedag!!!

Upplysningar kan fås av Anneli på telefon 0644/70031.



Det är ju stor skillnad mellan att bli bonde som pappa, för att inget annat val finns, eller välja att bli bonde som pappa, men med utbildning som ger nya modernare alternativ i arbetet.

Föreningens mål är att ge så många barn som möjligt chans till ett bättre liv. Detta sker genom fadderskap.

En fadder betalar 600 kronor per år. Dessa pengar går oavkortat till barnen och skolan eftersom föreningen är ideell, politiskt och religiöst obunden.

För dessa 600 kronor får barnet, förutom undervisning, också skolböcker, egen bänk och skolkläder.

Dessutom byggs fler skolor.

Chigamba ordnar byggmaterial, föräldrar och bybor gör jobbet. På så sätt blir många människor delaktiga och engagerade i dessa projekt.

Två gånger per år ges ett nyhetsblad ut. Där ges information om vad som händer i föreningens svenska, respektive gambiska avdelning.

Att hjälpa ett barn genom att skapa förutsättningar för en högre levnadsstandard, kanske ett nytt liv, är också en typ av kärlek. Människokärlek och omtanke året om, inte bara en dag om året.

Skulle någon bli intresserad av Chigamba som förening, kanske rent av vilja bli fadder, kontakta mig gärna.

Märit Hildebrandsson  
Yxskaftekälen

Vi kommer även att anordna en **PIMPELTÄVLING**. Håll utkik efter affischer längre fram.

## CD-nytt med gammeldans

Längre fram i vår så kommer det en ny CD-skiva med mig och Bröderna Lindqvist "Eré sån de ske lååt 4". Just nu håller vi på att spela in i studion i Östersund, mestadels med egna komponerade låtar...

Håll utkik i affärerna eller så kan du beställa direkt från mig.

Hälsningar Staffan Svensson tel 0644/70021.

## Appropå Alla hjärtans dag

Eleverna vid Hjalmar Strömerskolan i Strömsund hade under vecka sju "temavecka" om kärlek, vänlighet och omtanke.

Som en glad överraskning blev jag inbjuden att under en dag informera om föreningen **Chigambas** arbete.

Children In Gambia Basse And Suduwol, alltså Chigambas, har sin verksamhet i Gambias inland. Där är befolkningen till större delen fattiga jordbrukare vars barn, utan hjälp, har små möjligheter till utbildning.

## Öka befolkningen – minska vikten

I januari var det några från Gåxsjö och Yxskaftkälen som bestämde sig för att minska snittvikten på byborna. Varje söndag kväll smyger en bil iväg mot Viktväktarnas invägning i Strömsund.

Där visade sig första gången flera kända ansikten från bl.a. Hammerdal.

Man hälsade och log generat, som om man hade kommit till AA istället för till Vv.

Följande text av Ingmari Dickens stod att läsa i tidningen Vi:

### Vart tar alla slanka flickor vägen...

...och var kommer alla feta tanter ifrån? Kanske går det till som i "Tio små negerpojkar":

Tio slanka flickor tyckte om att gå på bio  
En snaska´ hela tiden –  
så var de bara nio.

Nio slanka flickor gick på fest och åt med måtta  
Men en drack för mycket –  
så var de bara åtta.

Åtta slanka flickor bjöds på mustig fet ragu  
En föll för frestelsen –  
så var de bara sju.

Sju slanka flickor åt supe´ med ost och kex  
En sluta´ aldrig äta –  
så var de bara sex.

Sex slanka flickor gick från jobbet ända hem  
En köpte bil –  
så var de bara fem.

Fem slanka flickor gick omkring i kärleksyra  
En fick på båten –  
så var de bara fyra.

Fyra slanka flickor stämde träff på ett cafe´  
En tog dopp till kaffet –  
så var de bara tre.

Tre slanka flickor sa "I skogen ska vi gå!"  
En stanna hemma –  
så var de bara två.

Två slanka flickor skämdes bort av sina män  
En fick punschpraliner –  
så var det bara en.

En slank flicka sa hon skulle sluta äta,  
fick bantningen på hjärnan –  
och så var alla feta.

En fortsättning på texten kommer i nästa nummer av Gåxsjö skolas bytidning.

Om någon skulle vara intresserad av att följa med i den "mystiska bilen", så hör av er till.....

Lägg en lapp i gula BIG-lådan, så kontaktar "vi" dig.

Beach 2002

## Röda Korset

Som omväxling är det Röda korset som behöver hjälp.

Det är svårt att mobilisera frivilliga till alla slags föreningar nu för tiden.

Röda korset i Sikås står inför valet mellan nedläggning och sammanslagning.

I Hammerdal står man utan ordförande och två personer fattas i valberedningen.

Där har man beslutat att försöka hanka sig fram, med hjälp av ett samarbete mellan fd. ordf., sekreterare och vice ordf.

Vad man är i desperat behov av, så är det en valberedning.

Det vore ju tråkigt om Hammerdal också tvingas lägga ner sin verksamhet.

Om du har lite tid att avvara och är intresserad så ring mig:

Lisa Lindholm Sandberg

tel. 0644-40033

## Gåxsjö kyrkoråd 2002 - 2005

Vad är, och vad gör kyrkorådet ?

Ett kyrkoråd är den lägsta nivån i den kyrkliga organisationen - den som är närmast församlingsborna.

I Gåxsjö församling är det kyrkstämman som väljer kyrkoråd, därför att vår församling består av mindre än 500 röstberättigade personer. I övriga församlingar väljs kyrkoråd antingen direkt med valsedlar eller av ett församlingsfullmäktige som valts proportionellt med valsedlar.

På kyrkstämman har alla röstberättigade församlingsbor rösträtt. Det nya kyrkorådet valdes kyrkstämman första advent, för den fyraåriga valperioden. Kyrkstämman har valt kyrkorådets ordf. Gun Persson, Gåxsjö och dess vice ordf. Åke Andersson, Gåxsjö

På kyrkorådets första sammanträde den 28 januari utsågs kyrkvårdarna Birgitta Bardosson, Gåxsjö, Åke Andersson, Gåxsjö och Nils-Evert Nilsson, Klumpen. Dessa har också förut varit ordinarie. De har gärna sett en fjärde ordinarie kyrkvård, och då kunde komminister Maria Rystedt meddela en glad nyhet, att Tobias Johansson hade lust att ta den uppgiften. Kyrkorådet tog tacksamt emot förslaget och valde honom till den fjärde ordinarie kyrkvården.

På det första sammanträdet skall också väljas en kyrkvård med särskilt ansvar för de kyrkliga textilierna, denna uppgift har Birgitta Bardosson även fortsättningsvis.

Kyrkorådets uppgift är att ansvara för Gudstjänstliv, barn och ungdomsarbete, konfirmandarbete, samt övrig församlingsverksamhet. Kyrkorådet har eget budgetansvar för den egna verksamheten.

Vi för församlingsbornas talan i pastoratet, deltar och påverkar planering vad gäller församlingsliv, prioriteringar inom de olika verksamheterna men också underhållet av fastigheterna. Församlingens representant i byggnadskommittén har varit Åke Andersson.

Kyrkorådet skall ta tillvara församlingsbornas intressen, därför strider vi för utveckling av samarbetet med skola, föreningsliv och sam-

hälle. Vi strider också för ett återinförande av klockringningen i samband med gudstjänster och helgmål.

Vi är valda att företräda församlingen i kyrkliga sammanhang, men för att fullgöra den uppgiften är det viktigt att vi får reda på församlingsbornas synpunkter. Välkommen till kyrkorådet med Era synpunkter!

PS. Pastoratet består av Hammerdals och Gåxsjö församlingar.

Enligt kyrkoordningen krävs två saker för att få vara egen församling, nämligen att:

- det firas gudstjänst varje vecka
- det finns förtroendevalda så att kyrkoråd bildas.

### Valda ledamöter för perioden är:

Gun Persson, ordf.

Åke Andersson v. ordf.

Gunilla Andersson, Raftsjöhöjden

Kerstin Nilsson, Kakuåsen

Birgitta Bardosson, Gåxsjö

Märta Stierna, Nyland

Magnus Strömberg, Gåxsjö

Maria Rystedt, Komminister

### Ersättare:

Nils-Evert Nilsson, Klumpen

Maud Pålsson, Kakuåsen

Sören Esping, Yxskaftkälen

Kerstin Eriksson, Yxskaftkälen

Gerd Lundow, Gåxsjö

Joacim Öhrberg, Gåxsjö



Kyrkorådets sammanträde

## Livet till sjöss

I förra tidningen berättade jag om min farbror Erics uppväxt- och ungdomstid. Hans nyfikenhet på omvärlden förde honom ut i okända strapatser med många livserfarenheter. Hans sjömansperiod varade i 8 år, innan han lämnade sjömanslivet för gott.

I Göteborg mönstrade han på en båt som gick till USA, och efter en tid bytte han till ett amerikanskt fartyg som fraktade gods till olika länder. Ett av uppdragen var att lasta kaffe i Brasilien. Lastningen tog en dryg vecka och eftersom båten dygnet runt låg vid kaj, kunde han bekanta sig med omgivningarna.

En kväll träffade han en ung dam, som han sett vid kajen tidigare kvällar. Han blev bekant med henne och när båten någon månad senare var tillbaka för ny last, bjöd den unga damen honom hem på middag. Det visade sig att hennes far var ägare av en kaffeplantage och det var för hans räkning man fraktade kaffet. Han blev förtjust i Eric och ville att han skulle gifta sig med dottern. Men i stället för att så småningom bli affärsman i kaffe valde Eric att fortsätta på sjön.

Han kom efter en tid att bli maskinist på de båtar, som han arbetade på. Under lediga stunder utbildade han sig inom maskinlära och gjorde kunskapsprov vid besök i hamnar. Efter några år hade han certifikat på de största dieselmotorerna och kompetens att arbeta på alla sorters båtar.

Under de första två åren till sjöss upplevde han många roliga episoder.

En gång låg deraš båt ankrad ute på redde n i några dagar. Vid stranden låg ett lyxhotell med en vacker badplats. Eric och en av hans kamrater dök ner från båten och simmade den långa vägen till badet. Hotellgästerna såg dem på långt håll och de fick applåder när de nådde stranden. De blev bjudna på drinkar, och simmade efter någon timme tillbaka till båten och klättrade upp via en lejdare på båtens utsida. Kaptenen hade dock sett vad de hade gjort och de fick både utskällning och bestraffning för sitt tilltag.

Eric började 1941 att arbeta på fartyg som tillhörde Amerikanska Handelsflottan. I Europa var det krig och Hitler och hans bundsförvanter hade ännu framgång. Japanerna anföll Pearl Harbor på Hawaii, där USA hade militära baser.

Förödel sen blev stor och USA kom därefter att aktivt medverka i kriget. Ryssland hade redan då, sin marina bas i Murmansk och USA började hjälpa till med försörjning av vapen och ammunition. Eric blev tillfrågad om han kunde tänka sig att delta i transporter na över Atlanten till Murmansk. Eftersom han inte var amerikansk medborgare kunde han inte vara vanlig amerikansk soldat. Han skickades därför till Canada för en månads militärutbildning, innan han började delta i transporter na till Murmansk.

Båtarna var civila båtar, men bestyckade med kanoner. Man gick ofta i konvojer, men med stora avstånd mellan sig. Tyskland, som på den tiden hade militärt övertag, uppmärksammade transporter na och försökte förhindra dessa. I mars månad 1942 befann man sig på Ishavet mellan Grönland och Nordnorge. Vid niotiden på morgonen befann sig Eric på däck, efter att nyss ha gått av sitt pass. Han hörde en våldsam smäll och båten skakade till. Han förstod att båten var svårt träffad och begav sig snabbt till räddningsflottarna. Man fick två sådana i vattnet och 17 av de 38 besättningsmännen kunde rädda sig.

Eric s rumskamrat hade nyss gått för att vila i deras lilla kabyss, och hann inte upp utan blev kvar i havsdjupet. Bomben, som ett tyskt flygplan hade fällt, var så kraftig att båten vek sig på mitten och började snabbt sjunka. Därför gällde det att så fort som möjligt komma bort från båten för att inte sugas med i djupet när den sjönk.

När båten sjunkit, kretsade de tyska planen runt de två räddningsflottarna och sköt med kulsprutorna i vattnet runt om dem, varefter de försvann tillbaka mot Norge. Det iskalla och salta vatten, som hela tiden slog in över flotten, gjorde dem kraftigt nerkylda och med endast torrska fffning började krafterna tryta. Varje soldat hade en röd giftampull att tugga sönder om de skulle bli tillfångatagna. Lyckligtvis behövde detta aldrig ske.

Båten blev saknad av USA och England, varför man började leta efter den. Med dåtidens tekniska hjälpmedel kunde man inte exakt bestämma var båten kunde ha förlist. Efter 11 dygn fann ett engelskt krisfartyg dem, och kunde föra dem till ett engelskt sjukhus för rehabilitering. Under en veckas tid fick de dagligen sitta i + 41C i en s k turk under läkarkon-

troll för att värma upp kroppen. Efter en vecka kunde besättningen transporteras till USA för vidare vård. Det tog ett helt år innan Eric fick lämna sjukhuset för vidare tjänstgöring.

När Hitler och hans bundsförvanters framgångar började svikta, beslöts att genomföra den stora landsättningen i Normandie våren 1944. Eric deltog i transporten av material och vapen och båten var ett dygn förlagd i Londons hamnområde. Han besökte en pub på kvällen, men tyckte att det var dags att gå tillbaka till båten. Väl framme vid båten hördes bomber falla och kvarteret, där puben låg, stod i brand. Än en gång hade han klarat sig!

Sommaren 1944 gifte han sig med en engelskfödd amerikanska - Margreth. Jag minns väl när vi ett tag efteråt fick bröllopskortet, med Eric i elegant flottans uniform med maskinsymboler på, och den "trevåningshöga" bröllopsårtan. Eric hade tidigare träffat henne vid poolen på ett hotell, där hon var med en väninna. Eric och hans kamrat började skoja och stänkte vatten på dem. Margreth förklarade att de "inte umgicks med svarta". Eric, som var starkt solbränd, drog då ner badbyxan lite grann och sade: "Jag är vit"! Skrattet som följde blev inledningen till närmare 50 års samvaro innan hon gick bort 1990.

Eric fortsatte att vara på sjön även efter kriget. 1946 gick båten på en mina i Engelska Kanalen, men skadorna var inte värre än att man kunde rädda sig.

1947 besökte Eric Köpenhamn. Han ringde då till telegrafstationen i Gåxsjö och bad dem meddela sin syster Märta, att han skulle ringa igen på kvällen. Någon hämtade Märta och hon fick tala med sin lillebror efter 8 år. Han berättade då vad som hänt honom under kriget.

1945 fick han en utmärkelse och blev medlem i Amerikanska Krigsveteraners sammanslutning. Han blev sedermera amerikansk medborgare efter att ha skrivit till Sverige med begäran om att bli befriad från svensk värnplikt.

1947 började Eric ett liv på landbacken, även detta med äventyrliga inslag. Efter sina åtta år till sjöss, och med besök i över 40 länder, kändes det svårt att vara borta långa tider. I dag, 55 år senare, minns han med glädje tiden på de stora haven.

Fortsättning följer .....

Henry G

## Recept



### Semlor

Apropå "beach 2002", så finns det semlor som i mindre utsträckning, lägger sig som en simring runt midjan.

Här kommer ett recept från Viktväktarna.

50 g jäst  
75 g margarin  
3 dl lättmjölk  
2-3 msk socker eller motsvarande mängd sötningsmedel  
8-9 dl vetemjöl

#### Fyllning:

1 dl sötmandel  
3 msk socker eller motsvarande mängd sötningsmedel  
2 msk vatten, 2 dl vispgrädde  
florsocker till garnering

Med brödet gör man som med vanligt vetebröd, två jäsningar, grädda i 250 grader.

#### Fyllning:

Skär ett lock av varje bulle. Gräv ur lite av inkråmet. Smula sönder det. Mal mandeln. Blanda inkråm, mandel, socker eller sötningsmedel och vatten till en kräm. Fördela den i bullarna.

Lägg vispad grädde som en krans omkring fyllningen. Lägg på locket och sikta över florsocker.

#### Adresser:

Gåxsjö skolas bytidning  
Lisa Lindholm Sandberg  
Gåxsjö 155  
83070 Hammerdal  
Tel. 0644-40033  
E-post: lisa@gaxsjo.nu

#### BIG

Gåxsjö 130  
83070 Hammerdal  
E-post: bertil@gaxsjo.nu  
Postgiro nr. 401 43 87 - 7

Gåxsjö hemsida  
www.gaxsjo.nu



## Veteranbilsrally med curling

Den 23 februari passerade Östersunds veteranbilsklubb Gåxsjö. Det var det årliga vinterrallyt "Kålasvängen", från Häggenås till Yxskaftkälen med 41 deltagande bilar. BIG och GIF hade tagit på sig att ordna med aktiviteter för de deltagande. Planeringen av aktiviteterna bestod i att ordna med fika och att spola en fin is. Med den rutinerade befolkning som finns i byn var detta inget problem. Här skulle man nog kunna trolla fram goda förutsättningar för ett kalas på bara några timmar. Isen spolades frenetiskt av några elever veckan innan rallyt och några andra var med om att dekorera den med ring-



ar.

På lördagsmorgonen hade ett snöväder dragit förbi och det var då bara att skotta fram isen och hoppas att det inte skulle komma mer. Vid tiotiden var det full rulle både i köket och på isen och när den förste deltagaren, en kille från Umeå i en Toyota Corolla -77, dök upp var allt förberett.

Anna Svensson och Erik hade lånat sex curlingstenar från stan. Några byssbor hade provspelat på torsdagen och blivit medvetna om hur svårt det var. Nu följde en intensiv period då alla rallydeltagare skulle få prova på att spela curling. Sex stenar per bil. Kunde man placera någon av dessa fick man tio poäng och kom man fram till boet fick man minst två poäng. Nu fick vi se alla möjliga varianter på hur man kan skicka iväg en sten 20 m. Man har ju sett hur det går till på OS och det verkar ju vara en baggis. Nu vet vi att Peja och soparna är både viga, starka och har god kondition. Stenen väger nästan 20 kg och det

krävs god teknik, styrka och bra balans för att få iväg den över huvud taget. Alla ekipage lyckades skaffa sig poäng och ingen skadade sig på den hala isen.

Inne på skolan var fiket välbesökt av de många deltagarna och åskådarna. Där var det uppdukat med krusa och stutar, kaffe och saft. Nästan allt gick åt trots att rallyåkarna hade med sig egen matsäck. Det var återigen en succé för den lilla byn Gåxsjö, byn där ingenting tycks omöjligt. Vi är tydligen den enda byn i kommunen med egen curlingbana och en av de få som har en is att åka skridskor på. Rallyförarna lämnade Gåxsjö en erfarenhet rikare och medvetna om att det finns en by i de jämtländska utmarkerna där det verkar vara

väldigt trevligt att bo.

Till sist: Det var ju bilarna det skulle handla om egentligen. Jag stod på isen den mesta ti-



den, så jag hann inte titta på alla fordon som paraderade genom byn, men Joacim Öhrberg hann runt med kameran för att föreviga några av bilarna.

Thomas Sandberg

## Gåxsjö-Storåns fiskevårdsområde

### Information inför fiskeåret 2002 inom fiskevårdsområdet.

Grossmotjärn öppen för pimpel av regnbåge från 5-9 hg, även Bjäckermyrjärn med något sämre fisk. Fiskekort finns att köpa hos ordinarie fiskekortsförsäljare eller i kortautomat vid Kurt Pålssons skogsbilväg. Endast dygnskort. 50:- för 3 fiskar.



I övrigt vill vi påminna alla fiskeintresserade om att köpa fiskekort för nät och sportfiske i Gåxsjön och alla övriga vatten tillhörande fiskevårdsområdet. Fiskekort finns att köpa hos fiskekortsförsäljarna eller i kortautomat vid rastplatsen Storån.

Pengarna som kommer in, går oavkortat till inplantering och fiskevård. Vi har bland annat planerat att inplantera mera regnbåge i Grossmotjärn och hornnavnröding i Älgsjön. Vi tar även emot andra förslag för att befrämja fisket.



Sommarfiske i Storån

### Kortförsäljare:

Herbert Bardosson	Nyland	tel: 40081
Sven-Åke Persson	Gåxsjö	tel: 40061
Per-Jan Persson	Gåxsjö	tel: 40054
Kurt Pålsson	Kakuåsen	tel: 41043

**Årsmötet blir fredagen den  
15 mars i Gåxsjö bygdegård  
kl. 19.00. Alla intresserade är  
varmt välkomna. Fika  
serveras.**

Styrelsen

### Polaris 600!

Det var engång 2 killar som hete Tim Andersson och Anders Nilsson. En dag så skulle Tim och Anders åka till Sundsvall och tävla, och då följde Tims tjej Malin med och hennes syster Elin. Dom började åka till Sundsvall och det gick bra att åka dit. Tillslut så kom dom dit där dom skulle tävla. Dom började åka, men tillslut så krockade Anders med en annan skoter. Men Tim ville fortsätta köra. Så han körde och körde och när han kom i mål så stod det redan sju andra skotrar där så han blev åtta.

Den här berättelsen är sann!  
av: Jennie i 5:an & Johan i 6:an





## Ett strå smultron.....

till dem som bakade och hjälpte till med serveringen, när veteranbilsrallyt passerade Gåxsjö. Tack också till er som stod ute i kylan och ledde curlingen.

till alla som skickat in bidrag till detta nummer. Det är ni som gör tidningen innehållsrik!

Välkomna med fler eftertraktade bidrag.

Lisa

till Bertil och Ulf som skämmer bort oss med snöröjning.

Fam. Sandberg

Stort tack till Kaj, som målade omslaget till BIG:s mapp, för ansökan av pengar till Norsåker.

BIG:s styrelse

### Vad händer i kyrkan i fastan och påsk?

**10 mars kl 13.00** Friluftgudstjänst vid Vallstugan i samarbete med GIF. Bertil Östberg. Församlingen bjuder på fika. GIF anordnar tipspromenad och säljer startkort för skidans dag. Behållningen går till Cancerfonden.

**17 mars kl 12.00** Familjegudstjänst Barnen medverkar, Maria leder gudstjänsten och det serveras våfflor i sockenstugan.

**24 mars kl 12.00** Palmsöndagsgudstjänst med Maria. Kören och Anders Olofsson, slagverk framför musik ur Jesus Christ Superstar samt en sång av Eric Gadd, som Margareta K. Stjerna arrangerat. Efteråt serverar lottorna kaffe och håller brödaktion till Lutherhjälpens insamling.

**28 mars kl 18.00** Skärtorsdagsmässa, Maria (nattvard). Altaret avklädes inför långfredagen. Åke Stierna spelar fiol.

**29 mars kl 11.00** Långfredagsgudstjänst. Kören framför fastemusik.

**31 mars 11.00** Påskgudstjänst. Ingemar Engström och sångare från Hammerdals sångförening medverkar.

**1 april 14.00** Annandagsgudstjänst i Yxskaftkälens bönhus. Servering.

### Det händer på Bygdegården

**Lördag 16 mars kl.17.00**

**Beredskapsminnen.**

Länsmusiken spelar, och Jan Boholm kåserar. Servering, inträde 100:-.



**Välkommen säger vi till Ulf Rickardsson, som är nyinflyttad i "Sjöbergsstället".**

**BIG håller årsmöte, tisdag den 23 april klockan 19.00.**

## Korsord nr 2 vårterminen 2002



### Vågrätt

1. För jämtländska slantar
7. Bestämmer ibland före
11. Varianter
13. Gardner
14. Ceremoni
15. Utan moral
18. Ofta batteridrivnen
21. Samlar boende
22. Deras VT avslutar grundskolan
24. Liten enhet
26. Gudaväsen
27. Nöt
29. Engelsk titel
30. Högst upp
32. Skvalade
34. Vokaler
36. Uttrycker ägande
37. Klent begåvad
40. Restriktioner i maten
41. Angrips
43. Obestämd artikel
44. Före EU
45. Talproblem
46. Gjorde tiden som gick
47. Den kinesiska vägen

### Lodrätt

1. Är rånare
2. Itu
3. Det är jordnära
4. List
5. Gal tuppen i
6. Ton
8. Kan ordbok vara
9. Spansk stad
10. Stämna
12. Finns vilda och odlade
16. Spansk flod
17. För turordning
19. Östgranne
20. Tysk stad
23. Bräcklig
25. Fransk målare
28. Kanadensisk delstat
31. Duggat
33. Ekberg
34. Av
35. Istället för sjutton
38. Som bin
39. Internationella transportarbetarfederationen
42. Ersätter DIN
44. Kanske

Lösningen har skickats in av: \_\_\_\_\_

Lösningen ska vara redaktionen tillhanda senast den 10 april 2002. Skicka den till Lisa Lindholm Sandberg, Gåxsjö 155, 830 70 H-dal, eller lägg den i gula TiS-lådan vid skolan. Den först dragna rätta lösningen vinner en trisslott.

### En snyggare by

Jag vill tacka dem som har börjat städa och röja i byn. Gerd och Arne, samt Margareta och Arne, började för ganska länge sedan. Lisa och Thomas tog itu med slyet mitt emot Lena och Joacim nu efter jul, när det var lite snö. Det var suveränt gjort, eftersom det är bra att röja innan småfåglarna börjar bygga bo.

Susanna och Torbjörn röjde i höstas. Ett stort tack till er.

Fortsättningsvis vill jag att alla tittar över sina postlådor och skriver namn och nummer. De som också vet om någon låda som ingen ägare syns finnas till, kanske kan plocka bort någon som står full med reklam och aldrig blir tömd. Det skulle underlätta både för lantbrevbäraren och för den som delar ut flygblad ibland.

Hoppas på en förbättring och ett snyggare Gåxsjö, gör ledaren för BIG:s "Gröna gruppen".

Birgitta Persson, Vallnäset



Grattis till en trisslott **Maud Pålsson, Kakuåsen.**

Förra numrets korsordslösning fick tyvärr inte plats i detta nummer!