

# Gåxsjö



## skolas bytidning

Nr 3 1999

### Vårtecken i byn

Nu har jag sett en massa tussilago, en storspov, "tröne" och även gräsänder, koltrastar och svanar, "ringöla", "svöle" och gråsparvar.

Nu har våren kommit och den 17 maj gick sjön upp.

Jonas Andersson på Kakuåsen

### SOMMAR OCH SEMESTER VÄNTAR

Så var det dags för läsårets sista tidning. En tidning som vi fått mycket uppskattning för. Därför har det känts roligt när man varje gång har lyckats skrapa ihop material till ett nytt nummer. Och visst behövs ett litet lokalt blad, speciellt på en plats där de "stora" medierna så fullständigt nonchalerar en. Jag tänker då på vårt celebra Västeråsbesök som inte alls uppmärksammades, trots påstötningar hos både VD och tipsmottagare på båda våra lokala tidningar. Dåligt tycker jag. Men det har sagts mig, att den behandlingen av glesbygden är mer regel än undantag här uppe. Det man inte ser och hör, det existerar inte och det är väl dit vi är på väg med landsbygden. Men vad ska man då ha en lokaltidning till? Vestmanlands läns tidning skrev däremot om besöket, trots att de har 120000 invånare att bevakas.

Vad skulle hända om Västerås befolkning ökade med 64% under två dygn, som den gjorde här? Några sakfel smög sig in här och där i artikeln, och inte var det något längre reportage, men de skrev i alla fall om oss. Kan inte Gåxsjö bli känt här, så är vi i alla fall på god väg i Västmanland.

Annars är det ju det här livet som man önskar att media ville skildra lite oftare. Här som det bor en otrolig kraft av engagemang, kreativitet, arbetsglädje och sammanhållning. Det finns ingenting som går att jämföra med detta i en storstad.

När man fått förmånen att bo här ett tag så invagas man i tron att ingenting är omöjligt. Här lever också en positiv envis tro på framtiden.

Tänk så många människor som skulle må bra av ett liv på landet, framför allt barn. Här finns en enkel lösning på alla psykosociala problem som breder ut sig över världen. Det är inte så att jag vill att alla världens människor med problem ska flytta till Gåxsjö. Men jag önskar att folk kunde upptäcka att jorden är full av tusentals små Gåxsjö. Platser där man kan slå sig till ro och leva i harmoni långt från stadens kalla, hårda och stressade tillvaro.

Lisa Lindholm Sandberg



### Skolavslutning

Fredag den 4 juni klockan 12.00 är det skolavslutning i Gåxsjö kyrka. Kom och gläds med barnen över ett välförtjänt sommarlov.

Välkomna!

## DÅ JAG GICK I SKOLAN

Jag började i småskolan, som den hette då för tiden. Året var 1925. Lärarinnan hette Alma Danielsson. Vi var många barn från Brattåsen, som gick den långa vägen fram till Gäxsjö. Det fanns inga skolskjutsar då. På vintern när det snöat mycket, kunde det vara ganska jobbigt att gå till skolan. Det fanns inga plogbilar då, som det gör nu. Plogningen skedde med häst och träplog. Oftast kunde vägen vara oplogad till fram på dagen. Vi blev väldigt glada om det kom en hästskjuts, som vi kunde åka med.

Det var skola även på lördagar, samt söndags-skola. Så det blev skola alla veckans dagar. Jag minns inte att vi stannade hemma för att det var för kallt. Vi hade varma kläder, bland annat långa hemstickade yllestrumpor som hölls uppe med livstykke och strumpeband. Långbyxor var inte vanligt på den tiden. Flickorna hade klänningar och kappor. Pojkarna hade knäbyxor och jackor, eller rockar. Ylletröjor hade alla barn då. På fötterna hade vi "tussar". Ovanlädret, så att säga, var gjort av vadmal, men sen var det ju lädersulor. De var väldigt varma de där "tussarna".

Någon skolbespisning fanns inte. Vi fick ta med oss en "tunnbrödsstut", samt en liten flaska med mjölk. Om det var riktigt kallt, så kunde det vara is i mjölken, när vi nådde skolan. Vi avundades barnen som hade så nära, att de kunde gå hem och äta på middagsrasterna.

Vi gick i småskolan i två år. Sen blev det stor-skolan där vi gick i fyra år. Läraren hette Hans Andersson. En bestämd men rättvis lärare. Jag har bara vackra minnen av honom. Efter storskolan blev det fortsättningsskola i sex veckor. Sedan skolkök för flickor i sex veckor. Pojkarna fick istället gå ytterligare sex veckor i fortsättningsskolan.

Ja detta var några axplock från min skoltid.

Anna Bardosson

## Några "pärlor" ur försäkringsbolagens skadeanmälningar:

# Jag hade kört i 40 år när jag somnade bakom ratten och orsakade en olycka.

# Min bil var lagligt parkerad när jag backade på det andra fordonet.

# Min fru hade stortvätt på tisdagarna och när jag återvände hem fick jag vindrutan och två tänder utslagna.

## Lite fakta om Blekinge

- # Där finns många ekskogar.
- # Där bor ca 151000 invånare.
- # Kalskrona har en stor flottbas.
- # I Blekinge är fiske viktigt.
- # I Mörrumsån fiskar man lax.
- # Där finns kustbygd, jordbruksbygd och skogsbygd.
- # Nobelpristagaren Harry Martinsson är en av Sveriges mest kända författare. Han föddes i Blekinge.

Mats i fyran



## Lappugglan

Lappugglan är den näst största ugglan i Norden. Den trivs bäst i barrskog men lever också i blandskog. Lappugglan häckar nästan alltid i gamla rovfågelbon. Man har också funnit kvistbon som det anses att den själv har byggt, men dessa har varit så löst sammanfogade att man kunnat se ungarna tvärs igenom bottnen. Ingen annan ugglan bygger bo på detta sätt. Om man kommer i närheten av boområdet är lappugglan inte att leka med. När den anfaller bör du skydda ansiktet men framför allt ögonen. När den anfaller kommer den alldeles ljudlöst och dyker som en bomb.

Tobias

# FRYX

En stor del av detta nummer kommer naturligtvis att handla om vårt besök från Västerås. Det var en otroligt positiv upplevelse både för våra elever och för barn och vuxna från Västerås. Det var också roligt för alla oss som på något sätt var engagerade, att se vilken kapacitet vi har i Gåxsjö.

För er som inte redan hört det, kan jag tala om, att körledaren tyckte att det här var en av de mest minnesvärda körresor hon gjort under sina 14 år som ledare för Västerås musikklasser.



Här står hela Gåxsjö skolas mellanstadium, i spänd förväntan inför storstadsbesöket.



## Musikclassbesök i Gåxsjö

Västerås musikklassers sexor förlade i år sin traditionsenliga klass- och körresa till en liten jämtländsk glesbygdsby, dit en av deras tidigare klasskamrater flyttade förra sommaren. Byn som heter Gåxsjö, ligger i

Strömsunds kommun och har cirka 100 invånare. Under två dagar i början av maj ökade folkmängden med 64%. Femtioåtta elever, tre lärare och tre föräldrar hade hörsammat inbjudan och trotsat det så här års ganska bistra klimatet. Nu råkade arrangörerna, som bestod av elever och lärare i den lilla byskolan, ha tumme med vådrets makter, och det blev några soliga dagar då man på rasterna till och med kunde sparka boll i t-shirt.

Hela byn engagerade sig i besöket. De få bönder, som fortfarande driver jordbruk, öppnade sina stall och ladugårdar och berättade för Västeråseleverna om sina djur och om sin verksamhet.

Alla ungdomar fick i mindre grupper pröva på att baka tunnbröd, bland annat för sitt eget behov av matsäck till hemresan, något som livligt uppskattades.

Varje grupp besökte också en konstnär (Kaj på Höjda), som bor och har sin ateljé i byn. Hos honom fick de inblick i, hur han avbildar djur i naturen, och de fick också själva göra bilder. Denne konstnär kunde också berätta om björnjakt, och hur han fällde den gammelbjörn, som numera i konserverat tillstånd bevakar ateljén. Han demonstrerade även yxkastning, en sportgren som han framgångsrikt tävlar i. De mest morgonpigga och äventyrslystna kunde delta i spännande bäversafari. Två grupper hade också turen att verkligen få se bäver.

Mellan arrangemangen gjordes intervjuer och utkast till reportage, som sedan kommer att publiceras i en egen tidning. Höjdpunkten för bybor och besökare från grannbyarna var den konsert i Gåxsjö kyrka, som dessa musikklasselever från Fryxellska skolan bjöd på som tack för sin vistelse i byn. Förutom körsång och solosång framfördes också skickligt solonummer på piano, gitarr, trombon, cello och kyrkorgel.

Konserten hade lockat cirka 150 åhörare och alla vi som var där, blev djupt imponerade av vad dessa 12-13 åringar presterade under ledning av sin musiklärare och körledare, Ingela Johnsdotter. Alla i verksamheten engagerade bybor lovprisade också dessa unga besökares trevliga uppträdande, och byskolans egna elever har nu fått nya vänner, som de på ett eller annat sätt kommer att hålla kontakt med.

- Karin Lindholm

# Fryxelever reste till Jämtland

Åsa Berggren, 12 år, träffade elever från Fryxellska skolan innan de åkte till Gåxsjö i Jämtland.

I söndags fick musikklasserna i byskolan i Gåxsjö, Jämtland besök av två musikklasser från Fryxellska skolan, 6A och 6B. Vid tiotiden på förmiddagen startade tåget från Västerås. Runt halv sju på kvällen kom de till Gåxsjö, ungefär sju mil norr om Östersund. En tågresa på över 50 mil.

I sina väskor hade eleverna från Västerås packat varma kläder och gummistövlar, för i Norrland ligger snö och is fortfarande kvar. De hade till och med blivit varnade för snöstorm och minusgrader!

I tisdags kväll hade eleverna från Fryx en kyrkokonsert tillsammans med Gåxsjöeleverna. Bland annat sjöng de Härlig är jorden och Den blomstertid nu kommer.

Men det var inte bara sång på schemat under besöket i Gåxsjö.

Det ordnades bäversafari,

besök på bondgård och tunnbrödsbak.

På bäversafarin gäller det att var tyst och försiktig för att få se en skymt av de gnagande djuren. Dessutom måste man vara ute vid rätt tidpunkt, sent på kvällen eller tidigt på morgonen, så bäversafarin anordnas mellan fem och sju på morgonen och mellan nio och elva på kvällen.

På måndagskvällen tittade eleverna på en film som heter Still Crazy.

I Gåxsjö gjorde barnen även reportage som de ska ha i en skoltidning.

På natten sov de i gymnastiksalen med liggunderlag och sovsäckar.

En av anledningarna till att de åkte till just Gåxsjö var att en tjej som tidigare gått på Fryx nu bor i Gåxsjö.

I onsdags kom eleverna hem till Västerås igen.

Här nedan kommer några texter som våra elever skrivit under eller efter besöket.

## Måndag – första dagen med Fryxeleverna

Jag och de i min grupp besökte Rolands ladugård. De flesta hade nog inte varit på en bondgård förut. De tyckte det var spännande. Att det luktade illa tänkte de inte på. Men de tyckte det var roligt och hade mycket att fråga om. Roland berättade hur mycket en ko mjölkar per dag och per år. Innan vi gick tillbaka till skolan så fick vi smaka hjortronfil och alla tyckte det var jättegott.

På tisdagen var vi till en som heter Birgitta, och bakade tunnbröd. Det hade de inte gjort tidigare. Vi fick också smaka på brödet.

Efter lunch gick vi till "Kaj på Höjda". Han visade och berättade lite om en del av sina tavlor. De som ville fick rita av någonting. Jag ritade ingenting. Jag gick i stället och tittade på hans björn som han skjutit och på hans tavlor. Kaj visade oss också hur man kastar yxa. Alla tyckte att han var jätteduktig och applåderade.

Kim på Raftsjöhöjden

- Måndagen den 3 maj kom 60 Fryxelever till vår skola klockan 8.30. De kom från Västetrås. Vi kom från slöjden när vi mötte dem. Det kändes pinsamt. Klockan 13.00 skulle vi vara hos Kaj. Vi fick rita bilder och se när han kastade yxa. De i min grupp hette Mari, Sara, Patricia, Afshin och Viktor. De var snälla.

Fredrik på cafét



Birgitta Jörgensen och Angelica Johanson, är glada tjejer som hann med bäversafari två gånger



- När bussen kom sprang jag ut och kramade alla. Sedan gick vi och packade upp och bäddade.

Alla var vrålhungriga för de vaknade klockan fem och fick frukost klockan åtta. När vi hade ätit lunch gick nästan hela min grupp dvs. Lina, Johanna Å, Lotta och Johan hem till oss och tittade på våra chincillor.

Johan fick ta min cykel för att hämta Simon som var kvar på bygdegården. När vi besökte Bertils stall stod vi och kelade med både hundarna och hästarna.

Josefine

## Studiebesök

Jag och min grupp var på studiebesök i Högsve. De i min grupp heter Susanna, Elin, Hanna, Johanna och Anna-Clara. Vi gick omkring och kollade på kossorna och kalvarna. Sen gick vi ock kollade hur mycket en kossa äter. De åt väldigt mycket. De drack 3 stora dunkar om dagen. De mjölkade ca 43 liter mjölk om dagen. En kossa väger från 500 till 800 kg när de är stora. På Högsve har de ca 30 kor och några kalvar. Kalvarna var jättesöta. Kor växer väldigt fort. Kalvarna blir ca ett kg tyngre per dag. När vi hade kollat på alla kor och gått ut från ladugården och ut på gårdsplanen, så fick vi yoghurt med hjortron i. Den var god. När vi ätit upp den så tackade vi för oss och gick till skolan.

Emma i Yxskaftkålen

## MIRIAM TYCKER GÅXSJÖ ÄR EN FIN BY

Miriam Thegel bor med sin familj i en villa i Västerås. Familjen är; pappa, mamma, storasyster Ester 14 år och lillasyster Marta 9 år. Hon har inga djur för hon är allergisk. Hon gillar att sjunga, spela instrument och vara med kompisar. Miriam fyller år den femte juli. Hon tycker det är kul i Gåxsjö, hon tycker också att vi i Gåxsjö är jättetrevliga!!!!

Gåxsjö var inte som hon föreställt sig, hon hade trott att husen satt mer ihop inte så utspridda. Miriams bästa ämne i skolan är geografi och musik. Hon tycker inte om matte.

Jennie Bardosson



Johanna Lidström och Sabina Hosang kopplar av med lite skrivarbete mellan de olika aktiviteterna.



## Still crazy

Vad filmen handlade om:  
Filmen handlade om ett rock and rollband, som en i bandet samlat ihop efter att ha splittrats för 20 år sen. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad de hette. Jag tycker att filmen inte var den bästa jag har sett men inte den sämsta heller. Den går att se en gång i varje fall. Stil crazy får en "ratt".

Paul Fondland

När man som jag, läst alla elevernas  
texter, förstår man att det här var  
oförglömliga dagar för dem.  
Så här avslutar Olof sin långa  
innehållsrika text:

När vi kommit hem tog vi cyklarna  
och åkte tillbaka till Gåxsjö igen och  
hälsade på västeråseleverna. Vi åkte  
till Gåxsjö för att lyssna på när de  
gav en konsert i kyrkan.  
De var 60 st som sjöng och alla tyck-  
te att de var jättebra.  
Efter konserten åkte föräldrarna hem  
och det blev disco inne i mellansta-  
diets klassrum.  
På onsdag morgon behövde vi inte  
jobba utan vi fick hjälpa till med  
våra västeråskompisars packning och  
ta telefonnumren av varandra.  
Alla elever tyckte det var tråkigt att  
de for.

Olof på Klumpen

## DAGENS ROS

En stor fin bukett röda rosor  
vill vi ge Astrid Bardosson, som  
bjöd oss följa till Gåxsjö kyrka! 60  
st duktiga, härliga ungdomar från  
Västerås musikskola gladda oss  
med sång och musik. En riktig  
höjdarkväll!

UR LT

Tack från oss  
som fick vara med



"Kolbullemästare" Herbert Bardosson i solskenet  
tillsammans med lärare och föräldrar från Västerås.



## EFTERLYSNING

I förra numret uppmanades alla att lämna förslag  
på bra saker som hänt i byn under de senaste tolv  
månaderna. Jag uttryckte också en förhoppning  
om att förslagen skulle ge oss något att gotta oss  
åt hela sommaren.  
Så vad ska vi nu ägna oss åt i sommar.....?

För att rädda byn från total massdepression  
känner jag mitt ansvar att i alla fall komma med  
några förslag:

- \* Åkes utmärkta förslag
- \* barn födda och på väg
- \* Ingeborg och Görans fantastiska bröllop
- \* nyinflyttningar
- \* den uppskattade julmarknaden
- \* "uppiffningen" på Bygdegården
- \* Fryxellska skolans besök
- \* bildandet av en ekonomisk förening
- \* trevlig byskiddag i Åkersjön
- \* att Västibackens invånare inte ångrar flytten
- \* byns nya fina brevlådor
- \* Ronnes fina renoveringsjobb
- \* hus till salu
- m.m.

## HÄXJAKTEN - slutet

(forts. från förra nr.)

Efter många timmar på hästryggen var de hemma. Det var redan gryning så de måste skynda sig därifrån. De sprang in i stugan.

- Vakna barn, vi måste rymma, sa Ingemar.

Barnen klev upp och klädde på sig medan Matilda och Ingemar packade mat och andra nödvändiga saker. Efter en stund gav de sig iväg.

De tog ingen vagn till hästen, för då måste de åka på vägen och då kunde de bli upptäckta. De yngsta barnen fick rida medan de andra gick. Det hade redan blivit mitt på dagen. De stannade för att äta lite.

- Är vi framme snart? frågade Ida.

- Vi har långt kvar, svarade Ingemar.

De började gå igen. Efter några timmar blev det mörkt. De stannade för att sova. När de andra hade somnat låg Matilda och tänkte på sina syskon. Hur skulle hon kunna hitta dem i den stora staden? Var skulle hon leta? De kunde ju vara spridda var som helst. Till sist somnade hon.

De gav sig av i gryningen. Så småningom var de framme i staden.

- Vi går ner till torget och tittar om vi ser något av mina syskon. Matilda visste att de inte skulle se ut som de gjorde för femton år sedan. Fast Matilda ville försöka ändå. De gick till torget. Där var mycket folk. Hon såg ingen som såg ut som hennes syskon. Fast där! Matilda gick närmareståndet.

- Anneli! är det du? frågade Matilda.

- Ja, sa Anneli. Vem är du?

- Jag är din syster Matilda.

- Matilda! Var har du varit? De kramade om varandra. Matilda berättade allt de varit med om. Anneli fick träffa Ingemar och barnen.

- Var är våra andra syskon? frågade Matilda.

Anneli förklarade att de andra åkt till huvudstaden för att få något arbete.

- Varför åkte inte du? frågade Matilda.

- Jag ville inte åka ifrån Värmland, det är ju ändå min hembygd, sa Anneli.

Matilda berättade att hon var jagad för att hon var anklagad för att vara häxa.

- Vi flyttar till Uppland Matilda, sa Ingemar, och så letar vi efter dina syskon.

- Ja, men du då Anneli, ska du följa med oss? frågade Matilda.

- Nej, jag stannar nog här, sa Anneli.

Matilda och Ingemar fick låna en vagn.

- Vi måste resa nu, innan de tar mig, sa Matilda.

De gav sig iväg. Det tog flera dagar innan de var framme. Där hittade de en plats att bygga ett hus på och skog som ingen ägde. Till sist for de till huvudstaden och fortsatte leta efter Matildas syskon. Men häxjägarna såg de aldrig mera till.

Jennie Bardosson



## En försvunnen dollar

En historia från den amerikanska västern.

Tre män kommer till ett hotell och vill hyra ett rum för natten. Ägaren säger att det nog ska gå bra. Det kostar dem 10 dollar var och dessutom måste de dela på ett rum, eftersom det bara finns ett ledigt rum kvar. De betalar sina 10 dollar var och går upp på sitt rum.

Efter en stund kommer hotellägaren på att, när de nu är tvungna att dela ett rum på tre, så ska de få hyra rummet 5 dollar billigare. Ägaren skickar upp en springpojke med fem dollar till de tre männens rum, men han blir stående en liten stund utanför dörren och funderar på hur han ska dela upp 5 dollar mellan tre personer. Han beslutar sig snart för att det enklaste och bästa är att de tre männen får varsin dollar, och så stoppar han 2 dollar i sin egen ficka.

Nå, de tre männen får alltså en dollar var och betalar således 9 dollar var för rummet. Springpojken stoppar 2 dollar i egen ficka. Detta ger oss följande matematiska problem: Från början betalar de tre männen 10 dollar var för rummet = 30 dollar totalt. Sen få de tillbaka 1 dollar var, vilket gör att de betalat 9 dollar var = 27 dollar totalt. Dessa 27 dollar + de 2 dollar springpojken stoppar i egen ficka blir tillsammans 29 dollar. Det har alltså försvunnit en dollar någonstans och frågan är, vart tog den vägen?

Eller som de säkert skulle säga där borta i västern, samtidigt som de rullar en fet gigarr mellan läpparna och snurrar på sina kepsar - "How the hell did that happen"?

B.J.

# För själ och hjärta



## Sommardikt

Solen börjar skina, fåglarna börjar kvittra,  
vatten börjar forsa  
Blommorna börjar komma, löven börjar  
komma och alla börjar kratta  
Gräset börjar komma, snart är det sommar  
och barna har redan börjat bada.  
Isen är borta från sjön,  
en del är barfota.  
Barna börjar sjunga om sommarn  
till skolavslutning  
Alla börjar ha på sig tunna kläder.  
Man köper tunna och fina kläder  
till examen.  
Kossorna börjar beta.

Madeleine Reinholdsson

## En underbar sol

Den underbara solen svävar sakta  
upp över berg och dal  
över horisont och hav.  
Solen är så underbar.

Elinore Sandberg

## Vårdikt

Nu är våren här,  
solen lyser och gräset är grönt  
blommorna börjar komma.  
Träden börjar få knoppar  
och snart blir det gröna blad.  
Vinden blåser varmt,  
snart är sjön varm och då kan man bada.

Mats Persson

## Sommar

Nu är snart sommaren här,  
och solen ska skina var dag,  
utom onsdagar, för då ska det regna  
det är bra för bönderna.  
Åkrarna ska vara gröna  
och gruset ska damma.  
Vattnet ska vara minst 25 grader varmt.  
Så ska sommaren vara.

Paul Fondland

## Tänkvärda ord:

Med en bra början är halva jobbet gjort.  
Italienskt ordspråk

Det finns inget beständigt utom  
förändringen.  
Grekiskt ordspråk

Havet försmår inte minsta tillflöde, därav dess  
storhet.  
Anonym

När förändringens vind blåser bygger en del  
vindsydd medan andra bygger  
väderkvarnar.  
Kinesiskt visdomsord

Att inse att man är okunnig är ett bra steg  
mot kunskap.  
Benjamin Disraeli





## Steinsjonken avgjord!

Så var Gåxsjön äntligen isfri och steinen försvunnen. Den är numera ett nytt grund, till fara för sjöfarten.

Innan stenen sjönk lades många pannor i djupa veck i funderingar över hur man skulle hålla koll på när stenen sjönk. Här gällde det stora saker. Det kunde ju röra sig om minuter mellan olika vad.

Roland och Magnus Svensson, då ganska gäralöusa bönder, funderade bäst. De var ut på isen den 27 och riggade en klocka vid stenen. Meningen var att klockan skulle stanna av att stenen gick genom isen. Isen var tjock och Roland kunde stå på stenen utan att något hände. Efter väl förrättat värv gick de båda hemåt, nöjda och belåtna. Vi som därefter tittade ut mot stenen kunde se att något hade hänt, för stenen stod inte längre att känna igen. Det såg ut som om någon hade varit ut och ställt ett staket runt stenen.

Hursomhelst så gick jag ner till sjön vid 11.20 på torsdag den 29 april. Då låg stenen kvar och isen såg ganska stabil ut. Senare på eftermiddagen träffade jag Magnus, som småleende berättade att stenen hade gått genom isen. Då var det flera dagar till deadline på gissningarna och tävlingen fick genast blåsas av. VEM VANN???

Genast började ryktet sprida sig om att det var någon från Fyrås som vunnit. ELLER var det Vanjas brorsa?

Innan denna artikel skrevs var det fortfarande osäkert vem vinnaren var men nu kan det avslöjas.

Vinnarens namn fanns på Per-Jans lista. Ni må tro det eller ej men det fanns där en som trodde att stenen skulle sjunka redan den 3 maj. (Jag gissade på 29 maj för att få alla att gissa sent. Sedan tänkte jag klämma i med ett tidigt datum efter den tredje.)

Antagligen är vinnaren en lika stor taktiker som jag, med den skillnaden att han hann skriva upp sin tid på listan. Den som skrivit närmaste tid; den 3 maj kl. 14.03 var Nils-Olof Berntsson och tvåa kom Robert

Jonsson (Vanjas bror), som hade gissat 27 minuter senare.

Även om du inte vann så är du mycket välkommen till Bluesaftonen den 3 juli för att njuta av god musik och trevlig samvaro. Dessutom får du säkert chansen att träffa steinsjonkenvinnaren.

Thomas Sandberg



## Bingolottobröd

På vår skola har vi en äkta bingolottovinnare. Hon har minsann vunnit en resa för två till USA. Visserligen är hon från Sikås, men storsinta som vi är, så glädjer vi oss med sikåsborna. I USA äter man muffins och andra mjuka kakor i tid och otid, så därför vann hon även kakmix och andra liknande produkter.

Själv erbjöd jag mig, som en av de första, att ställa upp som resesällskap.

Hon ska visst resa med familjen, men mitt erbjudande står kvar.

Eleverna var däremot lite mer återhållsamma och nöjde sig med kakmixen. Så idag (19 maj) har det bakats mjuka kakor på "elevens val", under ledning av vår avundsvärda medarbetare.

**Grattis Helen till vinsten!**



## **BIG Gåxsjö ekonomisk förening**

Måndag den 24 maj 1999 är från och med nu ett historiskt datum, lite av en nationaldag i Gåxsjö. Då **bestämde** nämligen att Gåxsjö bildar en ekonomisk förening. I mötet deltog 18 personer, där alla var engagerade, diskuterade och kom med konstruktiva förslag. Föreningens stadgar fastställdes och

### **i styrelsen ingår:**

Lisa Lindholm Sandberg 40033

Kerstin Johansson 40002

Birgitta M Persson 40054

Roland Svensson 40062

Magnus Svensson 40075

Erik Stjerna 40052

Carina Reinholdsson 40116

Anette Bardosson 40057

BIG står för "bybor i gemenskap". När Kerstin och jag var på byutvecklingskurs tidigare i vår "provades" namnet. Vi fick flera nyfikna reaktioner på det, och så ska det ju vara. Jag tror att många går och funderar på "namnet med stort N" och en vacker dag dyker det kanske upp.

Lisa Lindholm Sandberg

## **Två andra viktiga föreningar i byn är Gåxsjö idrottsförening och Bygdegårdsföreningen.**

### **I GIF:s styrelse sitter:**

Per-Jan Persson 40054

Anna Stierna 40075

Vanja Jonsson 40052

Thomas Sandberg 40033

Ronne Ejderkrans 40129

Annie Svensson 40062

Robert Jansson 40080

### **I Bygdegårdsföreningens styrelse ingår:**

Gun Persson 40029

Karin Persson 40094

Kerstin Johansson 40002

Per-Åke Andersson 40121

Birgitta E. Persson 40006

Lisa Lindholm Sandberg 40033

Sören Bardosson 40071

Märta Stierna 40080

## **Marknadsdagar**

Under helgen i vecka 28, drar det ihop sig till marknadsdagar i Gåxsjö igen. Ett generöst förslag har inkommit. Nämligen att ordna en "loppis" där behållningen går oavkortat till vår nybildade ekonomiska förening. Så leta i källare och på vindar, städa i alla vinklar och vrår. För om sanningen ska fram, så visst har vi en massa saker som vi inte behöver, som ändå kan vara intressant för andra att slita lite till på (ej kläder). Och marknadsdagarna är ett utmärkt tillfälle, eftersom det då brukar vara ganska mycket folk i byn. Kerstin Johansson (40002) tar emot alla bidrag.



### **OBS!**

Roland vill veta vilka som vill sätta potatis i byns gemensamma potatisland. Det är väl dags redan nu till helgen. Så ring Roland 40062 och anmäl intresse.

## **Familjedag på Tallgläntan**

**lördag den 5 juni**

klockan 12.00

börjar aktiviteterna.

Vi spelar brännboll och skjuter med luftgevär.

S:t Olofslöparna ska visa upp vilken standard de nått efter vårens träningar.

Cirka klockan 19 träffas vi igen efter en paus. Då grillar vi och har trevligt tillsammans.

Väl mött!

GIF

## Vigda



Foto: Fotograferna Maria & Anna, Östersund  
Vigsel har ägt rum den 15 maj i Gåxsjö Kyrka mellan Ingeborg Stierna och Göran Wikberg, båda från Gåxsjö. Vigselförrättare var Astrid Bardosson. Tärna var Karin Stierna och marskalk Daniel Wikberg.

## Inflyttade

Även i detta nummer har vi inflyttade och inflyttande till Gåxsjö att presentera.

### Välkomna!

Monika Ottosson, Bygdegården  
Joakim Öhrberg, Västgården  
Marika och Moa Kristiansson, Västgården

## Konstutställning

När vi i somras flyttade hit till Gåxsjö fick jag i uppdrag av en släkting att ordna en konstutställning. Han ville se de tavlor som hans morfar (skollärare Hans Andersson, H.A-n) målat. Vi vet att det finns många tavlor spridda i många gårdar och det vore roligt att få se så många som möjligt av dem. Nu har det ju funnits fler duktiga konstnärer i byn, vars tavlor också vore roligt att se. Jag tänker då på Walter Byberg, Lars Karlsson och Henrik Grevling.

Ni kan väl börja titta på era väggar och leta på vindarna och se vad ni kan hitta.

Ring mig eller lägg en lapp i TiS-lådan om ni har tavlor att låna ut till marknadsdagarna i juli.

Lisa (tel. 40033)

## Bluesafton

med mat den 3 juli kl. 19.00  
på Tallgläntan i Gåxsjö

**Förköp eller bokning** av biljetter **måste** göras. Kontakta Annie Svensson, 40062 eller Anna Stierna 40075. Sikåsbua säljer också biljetter.

Behållningen går till Gåxsjö IF för finansiering av S:t Olofsloppet.

Gåxsjö IF

Sommaren är lång....alltså är det gott om tid till att författa texter till nästa tidning. Den gula lådan på byns anslagstavla gapar fortfarande efter, och tigger och ber om bidrag.

Nästa deadline är den 28 augusti.





## Ett strå smultron.....

till Anna och Magnus som skänkt en soffa till Bygdegården.

till Bertil, Magnus, Roland och Kjell-Ivan som ägnade tid åt, och tog emot elever på sina gårdar.

till Kaj som berättade, visade tavlor och lät eleverna rita i ateljén.

till Birgitta och Eva som lät 60 barn provbaka och provsmaka "tjuckkambrö".

till Daniel och Thomas, som på mycket obekvämt arbetstid tog ut elever på bäversafari.

till bävrarna som visade sig.

till Kerstin, Christina, Helen och Anette som drev en tillfällig restaurangverksamhet (\*\*\*)

till Helen som dessutom bedrev taxiverksamhet.

till Per-Olger och Herbert som bjöd på kolbullar på restaurang "Gaupa".

till Karin och Erik som öppnade lärarpensionat Östibacken.

till biopersonal och övriga som ställde upp på ledig tid.

Till LT som den 29 maj tog in en insändare från Karin Lindholm. Den beskrev Fryxellska skolans besök, och riktade skarp kritik till både LT och ÖP.  
Heder till LT!



## En påse älgskit.....

till Östersundsposten och Länsidningen för att de inte uppmärksammade körbesöket.

En insändare hämtad ur Bergslagsbladet som jag fick på posten från min VLT-kontakt:

### Släpp inte in MC Donalds

Nu är det allvar! Hur kan ni kommunpolitiker i Ludvika ens tänka tanken att släppa in MC Donalds mitt i stan? Ni har tydligen ingen aning om vad MC-klubbar ställt till med. I andra städer görs ju allt för att få bort dem från centrum, men i Ludvika ska de få bygga lokal vid Sockenstugeparken! Ett prejudikat i så fall. Då är väl MC Bandidos snart också här. Nej, ska de vara här så finns det bara en park som är lämplig, nämligen tekniska kontorets maskinpark på Gonäsvägen.  
Ni fattar ju inte!

klipp här  
Om du vill ha tidningen nästa läsår måste du pga pappers- och kopieringskostnader

# Prenumerera

Gåxsjö Skolas Bytidning kommer att kosta 50 kronor för en helårsprenumeration på ca tre nummer per termin.

Fyll i ditt namn och postlådenummer och lägg talongen i den gula TiS-brevlådan på anslagstavlan vid skolan, om du vill fortsätta läsa vår tidning till hösten.

NAMN \_\_\_\_\_ Pl:nr \_\_\_\_\_